

Mgr. Anna Witczak

Uniwersytet Wrocławski

Emotionalisering van het dagelijks leven aan de hand van de communicatietaal in de openbare ruimte in Nederland en Polen

Het onderwerp van de lezing is de veranderende taal van de sociale communicatie, waarin agressie, frustratie, bedreiging en minachting hun intrede hebben gedaan. Wat is er gebeurd zodat emoties als een rivier van lava zijn overgelopen en verschillende sociale ruimten genadeloos overspoelen en de pragmatische orde verbrijzelen? Is het de *emotie* die aanzet tot taal, of is het de *taal* die de emotie uit haar rationele harnas heeft bevrijd?